

Foto's

Pictures

Bilder

Les photos



Het Weer

V A N D A A G

20°C

Genoeg wind en
genoeg zon om
per boot huis-
waarts te keren.
Behouden vaart
en tot ziens!

Roermond - De vlootshow op de Zuidplas bood gistermiddag een fantastisch schouwspel. Ruim 700 lelievletten en andere boten 'paradeerden' op de plas voorbij aan het admiraalschip De Lichtstraal. De zeeverkeners kwamen met hun boten uit de verkeerde richting, zodat ze moesten laveren om langs de autoriteiten op De Lichtstraal te kunnen paraderen. De wind ging gisteren om, zodat de gekozen afvaarplaats voor

de vlootshow niet de meest ideale was. Dit had tot gevolg dat diverse lelievletten, soms afgewisseld door een schouw, met elkaar in botsing kwamen. Zelfs het admiraalschip moest er soms aan geloven. Maar daarom niet getreurd. De heer P. Beerlaerts van Blokland, voorzitter van de Raad van de Vereniging van Scouting, zat er niet mee even-als de andere genodigden. Ze vonden de wirwar van zeilen op de Zuidplas

in feite het einde. De zeeverkeners van de Wilde Eend uit Gent hebben het NAWAKA kennelijk geweldig gevonden. Toen ze met hun bord 'Dank u en tot ziens' voorbij voeren, oogstten ze vele dankbare blikken. Ondanks de tegenwind was de vlootshow zeer geslaagd. Loods Etienne zei niet geweten te hebben dat Scouting Nederland zoveel vletten telde. Het was werkelijk een verdomd leuke vlootshow.

G E S P O N S O R D D O O R



NATUURLIJK

is jullie ScoutShop
ook present op het

NAWAKA!




Scout Shop

Larikslaan 5, 3833 AM Leusden.
Telefoon: 033-960282.

NAWAKA '89 is voorbij.

Het is een NAWAKA geworden met een vol programma, zowel voor zeeverkenner als wilde vaart, een krachtinspanning voor loodsen en veel slapeloze nachten voor de staf.

Het aangelegde Gangboord was de bedoeling het hart te doen zijn van het NAWAKA. Daar kon je vertier vinden, een programma voor elk wat wils. Disco's in het Zonnedek en Promenadedek als wel in de Machinekamer waren grote trekpleisters. Diep in de nacht waren dan ook velen op weg van vertier naar vertier.

Spektakels waren er genoeg: een opening op de markt in Roermond, een ouderdag met

zo'n 10.000 bezoekers, een NAWAKA te kijkdag met zo'n 2000 belangstellenden, zeilen en roeiwedstrijden, een vlootshow en een afsluitend vuurwerk.

Er was nog meer werk met vuur en wel op het NAWAKA-festival, met de barbecue en natuurlijk tijdens de kampvuren. In de subkampen werden de nodige wedstrijden, festivals, bijeenkomsten en voorbereidingscompetities gehouden. De sfeer in NAWAKA '89 was geweldig. De goedgeoliede voorzieningen, waaronder een heus badhuis, een aangelegd zwembad en een vernuftig waterleidingsysteem van onder de Maas, droegen in belangrijke mate bij tot deze geweldige stemming.



NAWAKA '93 komt er aan. Ik hoop dat iedereen er weer bij zal zijn.
Behouden vaart en tot ziens op volgende NAWAKA's

COLOFON

De kampkrant 't Allemandje wordt gemaakt door:

Mariet van Bommel
Ellen van den Born
Martijn van Dam
Caroline Desloover
Ron Dol
Karin Dondertman
Theo Einhaus
Pim de Groof
Rob Hendriks
Sjoerd Hoving
Aida Jaber
Marcel Jongkind
Ank Kapyeyn
Marianne Kramer
Petra Kroon
Gerrit Maarse
Harry Maarse
Jack Moonen
Peter Munnix
Gerard de Nooy
Rob Pannekoek
Roland Pannekoek
Aty Roodenburg
Hans Roodenburg
Marjanne Roodenburg
Mark Ruitenbeek
Jose Rutten
Jacqueline Scheltens
Petra Smeets
Hans Ursem
Judith Verbeek
Pieternel Verbeek
Tjerk Wanders



Gert-Jan Bijning
Kampadmiraal NAWAKA '89



























VLOOTSCHOUW

